

# Stöd världens förföljda kristna

**Saleh (fingerat namn) är pastor i Jemen, ett av världens farligaste länder för kristna. Han är hotad till livet, men låter sig inte skrämmas. Tillsammans med en vän har han bland annat stått och evangeliserat regelbundet framför en moské.**

Omgivningen tycker att han är galen som tar extrema risker, men själv säger han att hoten bara har gjort honom ännu mer överlåten till att berätta om Jesus.

”Om vi sitter hemma och inte gör någonting skulle vi vara trygga. Men vad för slags kristna skulle vi vara om vi inte riskerade vårt liv för att andra ska lära känna Livet?”, säger Saleh.

Saleh hjälper för närvarande omkring 70 familjer i Jemen. Genom Open Doors samarbetspartner stöttar han kristna med ledarträning, traumabearbetning och praktiskt hjälp.



Förföljelsen mot kristna i världen ökar och blir alltmer intensiv. Open Doors forskningsrapport World Watch List visar att över 365 miljoner kristna i världen är utsatta för allvarlig förföljelse eller värre på grund av sin tro på Jesus. Det är var sjunde kristen i världen.

”Kyrkan i Jemen lever under mycket svåra förhållanden, men växer ändå. Vi är tacksamma för ert stöd. Utan dessa resurser kommer vi inte att kunna betjäna församlingen i Jemen. Era böner är viktiga för oss och ger oss styrka och uppmuntran att fortsätta”, säger han.

Stå tillsammans med Saleh, och många andra kristna från länderna på World Watch List 2024, som behöver vår hjälp. Genom att skänka en gåva bidrar du till att sprida hopp där förtvivlan och mörker råder. Din gåva gör det möjligt att hjälpa drabbade på plats genom till exempel trauma- och själavård, nödhjälp, yrkesutbildning och försörjningsstöd. Hjälpen når fram till både barn och vuxna.

**Open Doors** är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Sedan starten 1955 har vi hjälpt kristna som förföljs för sin tro med biblar, undervisningsmaterial, utbildning, hjälp till självhjälp genom bland annat mikrolån, nödhjälp, traumarådgivning och juridiskt stöd.

Vårt uppdrag är också att upplysa och motivera kyrkan i Sverige att hjälpa kristna som lever under förföljelse, men även lära sig av den förföljda kyrkan vad det innebär att vara en Jesu efterföljare. Open Doors är partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete i över 70 länder.



 **swish®**  
**123 620 96 54**

Ange församlingens namn  
och samlingsdatum

